



SPAGHETTI



DE



Hèhè! Eindelijk is het me dan gelukt. Ik ben hem kwijt! Pfff!



SPAGHETTI! EINDELIJK HEB IK JE GEVONDEN!



VERDWENEN DIAMANTEN

Het is lang geleden dat wij Spaghetti hebben zien wegvluchten voor zijn neef Prosjoetto. Het ziet ernaar uit dat onze Italiaanse vriend al die weken, al die maanden, is blijven dóórvluchten . . .



Ja, ik weet er alles van, Prosjoetto, ik ken je verhaaltje. Mijn moeder was de zuster van de jouwe en wij zijn neven, we groeiden samen op, maar blijf asjeblieft uit mijn buurt, want iedere keer als jij op komt dagen, krijg ik moeilijkheden . . . Wij hebben samen tapioca gegeten en verstoppertje gespeeld, maar doe me een lol en maak dat je weg komt!!!



Spaghetti . . . je bent harteloos. Weet je dan niet meer dat we samen . . .

O ja! Ik heb je opgezocht omdat ik je aan mijn nieuwe baas wilde voorstellen. Ik heb me nú toch een baan . . . Geweldig! En mijn baas! Die moet je leren kennen, Spaghetti.



Valt het je niet op dat ik er zo netjes uit zie? Ik heb dit pak van mijn nieuwe baas gekregen . . .



Prachtig is het! Je ziet er uit om door een ringetje te halen!

Kom even mee naar het restaurant, dan zal ik je alles vertellen.



Ik geef je een uur, maar ook geen seconde meer! Daarna ben ik weg, heb je dat verstaan?

Tien minuten daarna . . .



Ober!

Volgens mijn horloge hebben we op de kop af nog vijftig minuten . . . opgeschieten, oude jongen.

Tweemaal het menu van de dag graag én een karafje wijn!



Uitstekend, meneer.

Nog tweeënveertig minuten . . . we komen er wel op deze manier . . .

Achilles Tagliatelle is een geweldig zakenman met 'n enorm groot bedrijf. Hij heeft mij aangenomen om belangrijke documenten naar zijn correspondent in New York te brengen.



Een makkelijk baantje en het wordt goed betaald. Bovendien ben ik helemaal in het nieuw gestoken, me dunkt! Als jij soms ook misschien zou . . .



Nog precies 7 minuten! Hoor je dat, Prosjoetto? Zeven minuten!

En nu is het uur om, op de secondel! Prosjoetto, ik heb een uur lang naar je ge luisterd en nu is het afgelopen!



Ober, mag ik de rekening van u?

Als jij even betaalt, dan gaan we weg. Ik heb nog geen geld, pas als ik uit New York terug kom, krijg ik mijn salaris.



Bedankt voor je etentje, hoor! Dat heeft mij m'n horloge gekost, ik had óók geen geld! Als je nog eens uitgaat . . .



Amore

Doe niet zo kinderachtig, Spaghetti, ga mee naar mijn baas. Ik weet zeker dat hij jou óók een baan geeft!

Nou ja, waarom ook niet eigenlijk! Vooruit dan maar.

Wat is er? Last van je voeten?

Ik heb de schoenen van mijn baas aan, maar ze knellen...

Laten we even langs mijn huis lopen, dan kan ik een paar andere aandoen. Deze zijn me echt wel een maat te klein.

Als jij ze mooi vindt, mag je ze wel hebben, hoor, ze zijn toch niet van mij... neem ze gerust, pas ze maar eens...

Ze zitten een beetje krap...

Je moet ze nog uitlopen! Kom, dan gaan we naar mijn baas. Hij zal het fijn vinden jou te zien...

Maar, Prosjoetto... Achilles Tagliatelle, dat is toch de gangster die Amerika uitgezet werd! Is dat dezelfde als je baas?

Ja, dat is 'm.

Maar hij is nu een eerlijk man geworden, Spaghetti, zo eerlijk als ik intelligent ben! Geloof me.

NIET WEGLOPEN, SPAGHETTI!

Zo, hier is het. Mijn baas heeft een enorme villa gebouwd. Hoe vind je hem?

Mooi.

Ja, hè?

WIE IS DAAR?

Ik ben het, Prosjoetto, ik heb een afspraak met de baas. Kan ik binnenkomen?

3

Nee, Spaghetti krijgt niet de kans te ontsnappen...

Kom er maar in.

Boss? Prosjoetto is er en hij heeft nog een andere vent meegebracht. Moet ik ze doorlaten?

Zie je het nu? Mijn baas is een eerbaar, fatsoenlijk burger geworden en hij is erg op zijn rust gesteld.

Wat een keurig personeel!

Hierlangs, jongens, kom maar mee.

Dag baas! Daar ben ik. Mooi op tijd?

Wat?! Wie heb je daar bij je? Ik dacht dat we afsproken hadden, dat JIJ zou komen! Wie is dat?

Mag ik u even voorstellen? Dit is mijn neef Spaghetti. Wij zijn samen opgegroeid en hij is bijna even slim als ik. Kunt u hem misschien aan een baantje helpen? Hij zit zonder ...

WAAR ZIJN JE SCHOENEN?

Daar, baas ...

Ze passen mij beter dan Prosjoetto en nu heb ik ze aan.

Goed, Prosjoetto, jij kunt gaan. Spaghetti mag in jouw plaats naar New York en jou heb ik niet meer nodig. Beschouw je pak maar als je salaris. Goiedag!

Het spijt me, maar dat voorstel moet ik afslaan, meneer.

Dat mag je niet.

BOYS! Ik wil hier geen woorden aan vuil maken. Als ik je iets opdraag, dan heb je dat te doen;

Aan mij hoeft u geen woorden vuil te maken, ik ga!

**NEE!
BLIJF!**

© 1964 Editions Lombard

ATTANASIO

4

...jullie gaan met hem nieuwe avonturen beleven.



SPAGHETTI



DE

Jij ziet er niet uit als een domme jongen. Ik denk dat wij het best samen kunnen vinden!



Ik zal je eens iets lekkers laten proeven, eigen recept. Een cocktail van whisky en chianti... Hij is verrukkelijk, Spaghettii!



Krijgen we óók 'n lekkere sigaar van u baas? Zo'n goede...



Alles is dus afgesproken! Jullie vertrekken vanavond samen met het lijntoestel naar Amerika en ik zal jullie vertellen wat je moet doen!



De opdracht is doodeenvoudig. Jullie hoeven deze map alleen maar aan mijn vriend O'Brien te overhandigen. Hij wacht jullie op het vliegveld in New York op. Simpler kan het al niet!



Jullie nemen daarna het eerste het beste toestel weer terug. Binnen de 24 uur kan dit zaakje afgehandeld zijn en dan krijgen jullie hier een bom duiten. Is alles duidelijk?



Hier is vast een voorschot. De rest komt als jullie weer terug zijn. Dat is alles voorlopig.



Maar waarom gaan die documenten niet gewoon per post? Dan komen ze er óók en net zo vlug...

OMDAT IK GEEN POSTZEGELS HEB EN BOVENDIEN IS DAT MIJN ZAAK, BEGREPEN?



Goed baas, maak je maar niet bezorgd over Spaghetti, ik houd hem wel in de gaten. Nu u hem toch hebt aangenomen, kan ik u wel verklappen, dat hij helemaal niet zo snugger is...



Tot kijk, baas, wij doen ons best en we zijn zó terug.

Dag, boys!



VERDWENEN DIAMANTEN

Spaghetti is er niet in geslaagd Prosjoetto te ontlopen, die inmiddels een nieuw baantje voor hen heeft, waar véél geld mee te verdienen is en waarvoor niet veel gedaan hoeft te worden. Hun baas is de gangster Achilles Tagliatelle...



Opschieten, joh, we moeten nog een heleboel dingen doen ... douane en zo!

Jaja. Ik houd de map met documenten wel bij me ... bij mij is de tas veilig!

LAL

Wacht even, dan ga ik nog wat sigaretten halen ... Ik ben zó terug.

Schiet op, hoor!

Vlucht 617 naar New York ... De passagiers wordt verzocht zich naar de bagagehal te begeven ... Vlucht 617 naar New York ...

Kom, Prosjoetto, dat vliegtuig moeten wij hebben.

Eindelijk ...

OEF!

Spaghettii! Ik heb de map met documenten ergens laten liggen! Wat moeten we nu doen?

お出なせ! ...!

Heren, u had deze map bij de sigarettenkiosk laten liggen. Ik weet niet of hij belangrijk is, ik heb hem in ieder geval maar voor u meegenomen.

??

ALITALIA

© 1964 Editions Lombard

Hartelijk dank, meneer. Mogen wij u misschien in het vliegtuig iets aanbieden? U gaat óók naar New York, neem ik aan? Wilt u ons het plezier doen?

In het vliegtuig krijg je alles voor niks!

Mooi, dan hoeven we ook niet op een dubbelte te kijken ... vooruit Spaghettii!



Onze vrienden weten niet wat ze in Amerika wacht...



SPAGHETTI



DE

En na een rustige vliegreis...

Binnen enkele ogenblikken landen wij op Idlewild, het vliegveld van New York... Wilt u uw veiligheidsriemen vastgespen?



Nogmaals onze hartelijke dank en tot ziens!

Niets te danken!



Moet je eens zien wat 'n boel douane-beambten hier rondwandelen!



Wij zijn van de Amerikaanse douane, wilt u ons volgen?

Maar wij hebben erg veel haast!

Houd je mond, Prosjoetto. Dit hoort er nu eenmaal bij.



Boss, we hebben ze. Ze zijn hiernaast. Zal ik ze maar binnenlaten?



Zo, boys, jullie zijn er bij! Ontken maar niet en spartel niet tegen. Geef het pakje gauw hier, dan zijn we meteen klaar.



Mijn waarde heer, ik heb de indruk dat u een grote vergissing begaat. Ik...



GOED DAN! DOORZOEK HUN KLEREN!



VERDWENEN DIAMANTEN

Spaghetti en Prosjoetto hebben van Achilles Tagliatelle opdracht gekregen een map met documenten naar Amerika te brengen en de map te overhandigen aan meneer O'Brien, een vriend van Tagliatelle, die hen zal opwachten...





Wij gaan een klacht tegen ze indienen en ...



Natuurlijk! Maar waarom zouden ze niet?



Alstublieft, mister.



Ik was er al bang voor! Meneer Tagliatelle heeft er natuurlijk niet aan gedacht, dat het de krant van gisteren was ...



Mijn schoenen. Maar ...

Misschien houdt hij wel van kruiswoordpuzzels? Daar ben ik ook altijd dol op.



Is dit soms de Amerikaanse manier om gasten te ontvangen? Eerst moet je je helemaal uitkleden, dan vernielen ze je nieuwe schoenen ...

Het is vreemd. Waar zou iedereen toch naar zoeken?



SPAGHETTI



DE



VERDWENEN DIAMANTEN

Spaghetti en Prosjoetto moeten voor hun nieuwe baas een map papieren naar New York brengen. Zij geven die niets-vermoedend af aan O'Brien, die echter helemaal niet gelukkig is met een oude krant. Zoekt hij soms iets anders....





© 1965 Editions Lombard



Moet dit nu het einde betekenen van hun avonturen?



SPAGHETTI



DE

De reis verliep rustig en saai...



We gaan dadelijk landen.



Een groot deel van ons geld hebben we nog niet gekregen, Spaghetti, dat komt nog, heeft Tagliatelle beloofd. Fijn, hè?

Als je het mij vraagt is het veel verstandiger om die Tagliatelle maar nooit meer te ontmoeten. Laat-ie z'n geld maar houden!



Stap in de wagen, jullie allebei! Ik weet zeker dat Achilles Tagliatelle blij zal zijn, jullie na zo'n tijd terug te zien!

Réken maar dat hij blij zal zijn!



Maar...

Wat?

Zie je wel Spaghetti, JIJ wilde de baas niet meer terugzien, maar HIJ kijkt nu wel uit! ... MAAR WAAR. OM ... IN STIK HAAST, SPAGHETTI ...

Laat hem los, Spaghetti. Als iemand hem om zeep moet brengen, dan zullen wij dat karweitje wel opknappen!

Schoenmaker blijf bij je leest, zeg ik altijd maar!



ATTAVANO

VERDWENEN DIAMANTEN

Spaghetti en Prosjoetto geven in New York de map af, maar O'Brien is niet tevreden: hij zoekt een pakje! Commissaris Mortadella onderwerpt hen een onderzoek, maar wanneer óók hij niets vindt, mogen ze terug naar Europa....



Wel, wel! Daar zijn mijn postduiven! Jullie hebben je opdracht mooi volbracht, hoor! Een fijn stel, jullie!



Geef ons maar de rest van het salaris, baas, want je hoeft niet meer op ons te rekenen in de toekomst. Wij vinden er niks aan om kruiswoordpuzzels naar Amerika te smokkelen!



Het is al goed! Geef me nu maar gauw dat pakje terug.

WELK PAKJE DAN?



Dan niet! Maar jullie weten, wat je te wachten staat!

Ja hoor, daar zijn we intussen aan gewend!



Uitkleden en zoeken! Enfin, jullie gaan je gang maar. Ik hoop wel dat het snel gaat.



Even later...

We hebben niets gevonden, boss, alleen het geld dat ze vóór hun vertrek gekregen hebben. Het was er nog bijna allemaal.

Geef hier!



En nou voor de dag ermee! Waar hebben jullie de diamanten gelaten die ik in de hak van Spaghetti's schoenen had verstopt?



De schoenen van... van mij?

Diamanten?

Goed! Jullie hebben de diamanten zelf ingepikt! Jullie hebben me bedrogen! Maar denk erom...



Ik geef jullie 48 uur om de diamanten terug te brengen en ik reken erop dat ze tevooorschijn komen, want anders... zullen jullie het bezuren!



Maar, baas... de schoenen van Spaghetti zijn niet...

Hou je mond, Prosjoetto, en kom mee!





© 1965 Editions Lombard

Zit er nog een bende achter de verdwenen diamanten aan?



SPAGHETTI



DE



VERDWENEN DIAMANTEN

Terug uit New York worden Spaghetti en Prosjoetto op het matje geroepen door Tagliatelle, die hun beveelt de diamanten binnen 24 uur af te geven. Weer op straat, worden ze ontvoerd, naar 'n villa gebracht en ontmoeten daar...



We moeten om te beginnen de winkel terugvinden waar we de schoenen met de diamanten erin geruild hebben. Laten we er meteen naar toe gaan.



Als we die schoenen terug kunnen krijgen, brengen we ze regelrecht naar commissaris Mortadella, vóór die gangsters ons een kopje kleiner maken.



Jaja... ik herinner het me weer... Maar dat zal ik even voor u moeten nakijken...



We willen ze dolgraag weer terug hebben, meneer, we hebben ze hard nodig opeens... Kan het?

Ik ben bang dat ze al verkocht zijn, meneer.



Even kijken... Ja, daar hebben we het! Ze zijn weg!



Die schoenen zijn verkocht aan de WOESTE BAARD!



Wie is dat, Woeste Baard?

Meneer kijkt zeker niet vaak naar de televisie, hè? Woeste Baard is de beroemdste worstelaar die wij op het ogenblik hebben.



Heb jij wel eens van die man gehoord?

JAJA!



© 1965 Edmuns Lombard

Stel je toch niet altijd zo belachelijk aan... hè! Toel PROSJOETTOI

Jaja, Woeste Baard is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, meneer, oh nee!



Kunt u mij misschien helpen aan het adres van die woeste meneer?

Maar natuurlijk! Met genoeg.



Als de Woeste Baard nu maar meewerkt, want anders...



SPAGHETTI



DE

Ga er niet naar toe, Spaghetti! Je weet niet wat voor een vent het is! Je hebt hem nog nooit gezien! Het is een enorme reus, een beer van een vent!



Laat jij je dan liever door die bandieten vermoorden?

JA!



Trouwens, misschien is hij wel heel erg aardig, een tikkeltje verlegen, wie weet?



Hier woont Woeste Baard. Ik bel wel even.



Er is niemand thuis!

Bel nou niet zo hard en zo lang, Spaghetti, straks hoort hij ons nog!



Zoeken jullie de Woeste Baard soms? Hij is er niet.

Och... Wat jammer.



Hij is naar de gymles om te oefenen. Het gebouw staat daar... op de hoek.

Dankuwel!

Asjeblieft!



Maar wees voorzichtig! Hij heeft een slechte bui vandaag!

HOOR JE DAT, SPAGHETTI?

Ach, hoepel op!



Kunt u ons misschien vertellen of Woeste Baard er is?

?



Zie je dat dan niet? Ik heb net tien minuten met hem geoefend...



VERDWENEN DIAMANTEN

Spaghetti en Prosjoetto hebben opdracht de diamanten binnen 48 uur op te sporen, maar... het paar schoenen waarin de kostbare edelstenen verborgen zijn, is in bezit van WOESTE BAARD en dat is geen gemakkelijk heer....





© 1965 Editions Lombard



Of WOESTE BAARD het zo leuk zal vinden is de vraag...



SPAGHETTI



VERDWENEN DIAMANTEN

De diamanten zijn verborgen in het paar schoenen dat nu eigendom van Woeste Baard is, maar wanneer Spaghetti en Prosjoetto met de beruchte worstelaar willen praten, werkt hij ze hardhandig de deur uit...



RRANTZRA

Kom, we gaan ... St!

Doe het licht eens aan, ik kan niets zien ...

ZZRANNTZ

KLIK!

RANTZRRANNNN

Niet zo veel haast, boys, wacht eens even!

?

?

RANTZZZRRRANNNNNNTZZ

Achilles Tagliatelle!

Meneer zelf! We schaduwen jullie al een paar dagen.

ZRRRANNTZZ

En ik weet zeker dat jullie nú iets heel moois gevonden hebben!

Wij? Hoezo? Nee, hoor!

RRRANTZZZ

GEEF HIER!

!!

RRRANTZRR

ZRRRANTZZ

Uitstekend! Dat zijn ze allemaal. Wij gaan nu direct weg, boei die twee kereltjes ...

TZZZRRRRRANNNNTZZ

Maar je laat ons toch hier niet zó achter, ingepakt als sardientjes? Als Woeste Baard wakker wordt, maakt hij gehakt van ons!

Dat hopen wel

ZZZRRRRRRR

Niet zo snel, jongens, wacht eens even!

Aan de verrassingen schijnt maar geen eind te komen!



SPAGHETTI



DE



VERDWENEN DIAMANTEN

Spaghetti en Prosjoetto breken in bij Woeste Baard om de schoenen terug te halen waar de diamanten in verborgen zijn. Zij worden betrappt door Achilles Tagliatelle, die dan op zijn beurt weer betrappt wordt door....





© 1965 Editions Lombard



Alles schijnt nu toch voor elkaar gekomen te zijn...



SPAGHETTI



Mannen, hierheen! En reken dat hele stel in!
Dit is 'n goede vangst!



TOE TOE TOE-OET



Later ...

De diamanten die jullie moesten meenemen, maar die zoekgeraakt zijn en in de schoenen van Woeste Baard zaten, maakten deel uit van de buit van Tagliatelle, de leider van een grote gangsterbende.



Dank zij jullie konden wij een internationale bende van smokkelaars en juwelendieven aanhouden, en voor het werk dat jullie geleverd hebben, krijgen jullie een beloning!



Nog-
maals,
bravo!

Maar dat
hoeft toch
niet!

Ach ja,
wij zijn knappe
jongens!



Zie je nou well
Je mag blij zijn
dat ik er
ben!

Jaja!
Wat je zegt.
Jaja!



Prosjoetto, zou jij
misschien voor mij
een pakje sigaretten
willen kopen?

Ik ben
al weg, Spaghetti!
Wacht hier maar
op me.



Natuurlijk wil ik dat voor je doen.
Ik ben zó terug!



IK GA ER VANDOOR!



VERDWENEN DIAMANTEN

Spaghetti en Prosjoetto weten te ontsnappen uit de kamer waar de beide gangster-bendes aan het vechten zijn, en na een gevaarlijke tocht over het dak slagen zij er in de commissaris te waarschuwen, die even later aankomt....



Ik kruip in die put en blijf daar net zolang zitten tot alle gevaar geweken is!

Spaghetti... ik heb geen sigaretten voor je meegebracht, want je had me geen geld gegeven en ik had ook niets bij me, maar ik heb in die winkel een man ontmoet, die ons een schitterend voorstel heeft gedaan. Moet je horen, Spaghetti...

Gino Amato